

PERSBERICHT Zwolle, 13 april 2016

Opnieuw een Levensboek gereed!

Mevrouw Dieperink uit de Aalanden is zeer tevreden.

Samen met een vrijwilliger van GildeLevensboek heeft zij een Levensboek geschreven. Ze is zeer enthousiast over het resultaat en over de aanpak. "Mijn" vrijwilliger was weliswaar heel bescheiden, maar ook vasthoudend. Dat heeft geleid tot een mooi beeld van mijn jeugd en levensloop.

Ik wilde voor mijn kinderen graag een aantal dingen uit mijn leven opschrijven. De latere jaren hebben ze natuurlijk zelf meegemaakt, maar over mijn jeugd is minder bekend.

Ik ben zelf niet voldoende vaardig met de computer, daarom was de hulp van een vrijwilliger zeer welkom. Ik ben daar erg dankbaar voor. We hebben aan de hand van foto's een aantal gesprekken gevoerd en een deel daarvan is verwerkt in dit mooie boek. Lang niet alles wat ik heb meegemaakt is erin opgeschreven, we hebben ons beperkt tot de hoofdpunten.



Overweegt u ook uw levensverhaal op te schrijven? Ziet u daar tegen op? Wellicht kan een vrijwilliger van GildeLevensboek u behulpzaam zijn.

Neem gerust contact op: Telefonisch, via WIJZ-Zwolle: 038-8515700, per e-mail info@gildelevensboek.nl of kijk op de website: www.gildezwolle.nl

Roelof Klem
coördinator GildeLevensboek
038 4548083